



**De Vredekerk: “Een teken van leven”**  
**Pastorale brief nr. 12, 5 juni 2020**



*Glas-in-lood raam in de Sint-Elisabeth-  
basiliek in Wroclav, Polen*

*(Foto: Iman Heijboer)*

Lieve mensen van de gemeente rondom de Vredekerk,

In aanloop naar zondag trinitatis, de zondag waarop de kerk de drie-eenheid viert van Vader, Zoon en Heilige Geest, gaan mijn gedachten uit naar de Pinksterpreek van 2016. Een preek die vast niemand zich meer herinneren kan, zo gaat dat, maar dat is anders voor de voorganger misschien.

In die preek, die helemaal over de betekenis van taal gaat, pleit ik voor “Jezus-taal” tegenover “Trump-taal”. Liefdestaal tegenover de taal van de haat. Verbindende taal tegenover de taal die mensen van elkaar scheidt en hen van elkaar vervreemdt. Zodat wereldwijd mensen elkaar (weer) verstaan, zoals eens in Jeruzalem als de wereld de Geest krijgt en allen Gods bedoeling voor zijn schepping (weer) verstaan.

Hoe anders is het nu, vier jaar later, in 2020. Amerika, en in aansluiting daarbij de “hele wereld”, protesteert tegen politiegeweld en institutioneel racisme. Alles naar aanleiding van de gewelddadige dood van George Floyd. Vader van Gianna. De man die zei: “Ik krijg geen lucht meer, ik kan geen adem meer halen”. Negen minuten drukte een agent zijn knie op zijn keel.

Donald Trump begint de bittere vruchten van zijn haatzaaij te oogsten en beoogt ze in te zetten voor zijn herverkiezing. Tegelijkertijd probeert hij de aandacht af te leiden van zijn verschrikkelijke falen in het bestrijden en beheersbaar houden van de coronapandemie. Waarbij trouwens de zwarte gemeenschap buitensporig getroffen werd, als gevolg van hun maatschappelijke positie.

Collega-geestelijken maakten verontwaardigd bezwaar tegen de opzichtige manier waarop Trump deze dagen misbruik maakte van de Bijbel, de kerk en een beeld van paus Johannes Paulus II.

Laten we hopen dat de demonstranten het blijvend op kunnen brengen om hun terechte woede en verzet vorm te geven in vreedzame protesten. Dat de naasten en liefsten van George Floyd échte gerechtigheid krijgen. En dat er geluisterd gaat worden.

Want dát - luisteren, gehoord worden - is het allerbelangrijkste. In de Verdieping (Trouw, 2 juni 2020, pag. 8 - 9 ) stelt Betteke van Ruler, emeritus hoogleraar communicatie wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam:

“Goed luisteren is extreem ingewikkeld. Er wordt wel gezegd dat 90 procent van het luisteren alleen maar een kwestie van downloaden is. Je luistert alleen maar naar die dingen waarvan je denkt: ja, dat past bij wat ik vind. Dat noemen we downloaden. Maar open, empathisch en informatief luisteren, dat doen we bijna niet. Daarvoor moet je je eigen ideeën even opzij zetten en dat vindt niemand prettig. En je moet bereid zijn om je eigen ideeën bij te stellen.”

Goede communicatie beziet zij als een ecosysteem. Waarbij je moet begrijpen dat de betekenis niet in de woorden zit, maar in de hoofden van mensen. Over goede communicatie stelt zij: “De drie-eenheid is voor mij: Wat vind ik zelf belangrijk? Wat vinden anderen belangrijk? En hoe zit de tijdgeest in elkaar?”

Daar kunnen we op deze zondag trinitatis zeker verder mee. En we hopen en bidden dat mensen bereid zijn goed naar elkaar te luisteren en hun ideeën bij te stellen. Zodat we Gods bedoeling met zijn schepping voor alle mensen weer verstaan.

### **Bij de zondagslezing**

Op deze zondag staat het slot van het Matteüs-evangelie op het leesrooster: 28: 16 – 20, over de uitzending van de leerlingen de wereld in. In dit evangelie laat Jezus zich na zijn opstanding vinden in Galilea, onder de heidenen, dat wil zeggen: de niet-joden. De leerlingen ondergaan de verwarring die wel altijd bij geloven zal horen: ze twijfelen én aanbidden, ze aarzelen én vertrouwen zich toe. Geloof is in de Bijbel niet het eindpunt van een lange weg waarna er niets meer gebeurt. Geloof is een weg die mensen gaan, met alles wat er bij hoort onderweg.

De leerlingen moeten gaan “naar alle volken”, niet zoals in hoofdstuk 10 enkel naar de verloren schapen van het joodse volk. Deze uitzending aan het einde van het evangelie is wereldomvattend: alles wat Jezus hen heeft opgedragen moeten zij overal vertellen en voordoen. Als ritueel of symboolhandeling hoort daarbij dat zij de mensen dopen “in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.” Wat mooi om dan precies in deze week (3 juni) op de website van de PKN te lezen dat na overleg met de overheid predikanten onder bepaalde omstandigheden zichzelf mogen rekenen tot de “contact-beroepen”. Zodat er niet per sé anderhalve meter afstand gehouden hoeft te worden bij de bediening van de Heilige Doop. Alle betrokkenen moeten hier uiteraard mee instemmen, evenals de kerkenraad. Matteüs begint zijn evangelie met de (theologische ) “afstamming” van Jezus, zijn genesis. Aan het eind spreekt Jezus de woorden die in het

Oude Testament zo vaak door God zelf zijn gesproken: "Ik ben met jullie". Zo is dit verhaal een verhaal zonder einde.

### Kinderkring



"Beste allemaal,  
Pinksteren, wat een feest. De leerlingen van Jezus kregen de Heilige Geest en het mooie is dat wij dat ook krijgen. Helaas konden we niet samen duiven weg laten vliegen, maar toen Laura en ik begonnen met de kinderkring zaten hier twee duiven op de lantaarnpaal. Ik hoop dat ze ook nog even bij jullie langsgesproken zijn. Met Pinksteren hebben we de reis door de woestijn en de kijkdoos afgemaakt. Is hij mooi geworden?"



We beginnen nu aan wat nieuws. We gaan de komende tijd verhalen lezen over het koninkrijk van God. In het verhaal van deze week gaan we een stukje terug in de tijd, namelijk dat Jezus net is opgestaan. De leerlingen zien hem in Galilea. Ze vinden het best lastig te geloven dat hij het echt is, want ze hebben gezien dat hij aan het kruis gestorven is. Jezus draagt de leerlingen op om mensen in de naam van God, Jezus en de Heilige Geest te dopen. Dat doen we nog steeds. Zo geven we kennis over Jezus door en zorgen we dat het niet verloren gaat. Het verhaal van deze week staat ook weer op <https://www.kindopzondag.nl/digitaal/>. Groetjes, namens de leiding van de kinderkring. Maaïke Verduijn".

### Digitaal collecteren

Nu de kerkdiensten niet door kunnen gaan, kan er al die tijd in de kerk niet gecollecteerd worden. We bieden u daarom de mogelijkheid om toch uw gaven te geven d.m.v. een "digitale collecte".

De betaling vindt plaats m.b.v. iDeal. De opbrengst is voor de helft bestemd voor de diaconie (b.v. voor een bloemetje voor mensen die deze periode erg eenzaam zijn), en voor de helft voor het kerkenwerk in het algemeen (zoals de wekelijkse pastoraatsbrief). Wij hopen op een goede opbrengst!

U kunt uw bijdrage overmaken via de volgende website:

<https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=4193>

Als u de papieren versie van deze brief hebt ontvangen, kunt u de hiernaast staande QR-code inlezen in uw mobiele telefoon, of het



bovenvermelde webadres overnemen in de adresbalk van uw browser. Gedetailleerde instructies vindt u in de pastorale brief nr. 5 van 17 april jl., en op de [website](#) van de Vredekerk.

De mogelijkheid om deel te nemen aan de digitale collecte is uitgebreid. Giften kunnen nu ook overgemaakt worden naar bankrekeningnummer NL56 RABO 0373 7047 39 t.n.v. PG Soesterberg, **o.v.v. 'Digitale collecte'**.

(Dit is een nummer, dat ook voor de eindejaarscollecte wordt gebruikt en u kunt daarom bij het overboeken een waarschuwing krijgen, die u zonder problemen kunt negeren).

### **Giften voor het streamen van onze kerkdienst**

Vorige week deden wij in deze nieuwsbrief een oproep voor een speciale gift om binnen de Vredekerk voor nu en in de toekomst online kerkdiensten mogelijk te maken. Inmiddels weten wij dat we hiervoor € 3.500 aan kosten zullen moeten maken. De opdracht is gegeven, het gaat nu ingericht worden. Helaas zal 14 juni niet gehaald worden, maar zo snel mogelijk daarna gaan we 'live'. Inmiddels hebben we € 905,00 aan giften mogen ontvangen. Dat is al een heel mooie start, iedereen hartelijk dank hiervoor. Bij deze wederom de oproep - aan wie dat nog niet gedaan heeft - om bij te dragen aan deze mooie doelstelling voor onze gemeente. Het zou geweldig zijn als we dit hele bedrag bij elkaar kunnen brengen!

Voor het overmaken van uw gift kunt u gebruik maken van bankrekeningnummer NL56 RABO 0373 7047 39 t.n.v. PG Soesterberg, **o.v.v. 'Online kerkdienst'**.

(Dit is een nummer, dat ook voor de eindejaarscollecte wordt gebruikt en u kunt daarom bij het overboeken een waarschuwing krijgen, die u zonder problemen kunt negeren).

### **Wekelijkse openstelling Vredekerk**

In het telefonisch moderamen van 2 juni jl. is het idee besproken om binnenkort te beginnen met een wekelijkse openstelling van de Vredekerk. Het zal dan gaan om een dagdeel per week, waarschijnlijk de woensdagmorgen, waarop er gelegenheid is om - met in achtbeneming van alle geldende beperkingen - in de kerkzaal een kaarsje aan te steken, even plaats te nemen om naar muziek te luisteren of even stil te zijn. Ook zal de predikant aanwezig en (op afstand) aanspreekbaar zijn.

Op dit moment is het overleg gaande met onze beheerder Boet Smit over hoe we e.e.a. haalbaar kunnen realiseren. Wie denkt: "Hoe moeilijk kan het zijn?", zou eens even op de website van de PKN kunnen kijken naar de protocollen voor de zogenaamde "anderhalvemeterkerk". Alle onbevangenheid is er voorlopig nog wel even af... Dus ja, het is echt even uitzoeken. In de volgende pastorale brief hopen we met de definitieve berichten te kunnen komen.

### **Wake Kamp Zeist zondag 7 juni**

Na maanden met een besloten wake willen wij voorzichtig weer met een grotere groep waken. Maar maximaal met 25 mensen. Als u wilt komen moet u zich aanmelden via mail of telefoon: 0629025008 of [wakezeist@gmail.com](mailto:wakezeist@gmail.com).

Wilt u ter plekke de aanwijzingen van de organisatie opvolgen? We moeten zorgen voor 1,5 meter afstand, en vragen mensen die zich niet gezond voelen vooral thuis te blijven.

Wake Zeist gaat dus door met het organiseren van de maandelijkse wake op iedere eerste zondag van de maand, een teken aan de politiek dat het vreemdelingenbeleid anders moet. Opsluiten van mensen zonder strafblad is nog steeds onaanvaardbaar.

Omdat uitzetting niet kan door de beperking van vluchten zijn veel mensen vrijgelaten, maar er zitten ook nog mensen vast tot... later...

De tv-opname van 1 maart jl. voor het KRO-NCRV-programma "Met hart en ziel" wordt uitgezonden op zaterdag 6 juni om 18.00 uur op NPO2.

### **Tienerdienst**

Met Pinksteren was er onder leiding van Annet en Henk een digitale tienerdienst over wat Pinksteren nu eigenlijk betekent. De volgende digitale tienerdienst is op 14 juni a.s. Volg de berichten in de app!

### **Pastoraat**

Van Hans Zijlstra ontvingen we de hiernaast geplaatste foto met het verzoek om deze in de pastorale brief op te nemen om daarmee de aandacht te vestigen op één van de vele activiteiten van de diaconie. Hij schrijft: "De diaconie doet zo verschrikkelijk goed werk door iedere zondag iemand te beemoedigen met bloemen. Ik heb ze nu gekregen en dat voelt erg fijn. Hans".



Van verschillende kanten hoor ik fijne geluiden over wat de versoepelingen van de corona-maatregelen betekenen in het dagelijkse leven: weer een jong kleinkind lekker op schoot hebben, bij grotere kleinkinderen op tuinvisite, een écht bezoek aan een ouder in de ouderenzorg, het verwerven van weer een beetje meer bewegingsvrijheid, speelruimte, leefruimte. Laten we er allemaal zorgvuldig mee om gaan en het vooral ook elkáár gunnen. Dat gaat soms helaas ook zwaar mis. Zo stond er 1 juni een filmpje in de nieuwsapp over Brabantse cafégangsters die een polonaise liepen, met als verweer van de deelnemers: "Maar vanaf dat we officieel open gingen hielden we ons keurig aan de regels hoor". Alsof dat het virus iets kan schelen. En ook demonstranten op de Dam hadden lak aan de corona-maatregelen, en het algemeen geldende advies om drukte te vermijden en onderling afstand te houden. Zo brachten zij zichzelf, hun naasten en de samenleving in gevaar door het risico op verspreiding van het virus te vergroten. Politici gingen er al naar gelang hun achterban juist wél of niet hard in. Maar het niet-meer-zo-heel-nieuwe, maar nog-behoorlijk-onbekende coronavirus bestrijden kunnen we alleen samen met elkaar, en het virus discrimineert niet. Het lijkt mij daarom - met een variatie op een goed Hollands gezegde - een zaak van "gelijke monniken, gelijke mondkappen".

Dan nog iets vervelends: we worden gewaarschuwd dat er veel sprake is van digitale oplichting en fraude. Zo kwam onlangs ook een nep-e-mail voorbij op naam van één van onze gemeenteleden. Wees hier alert op en reageer niet als je het maar een klein beetje niet vertrouwt. Zo voorkom je veel narigheid.

Ter afsluiting de woorden van lied 975: "Jezus roept hier mensen samen"

*1. Jezus roept hier mensen samen  
die in woord, gebed en lied  
Gods aanwezigheid beamen,  
geen belofte gaat te niet.  
Prijs nu God, die goed en trouw is,  
prijs de Zoon, die mensen kent,  
prijs de Geest die als de Trooster  
zich naar ons heeft toegewend.*

*2. Jezus roept ons te belijden  
Hem als Heer van het heelal,  
hoeder van ons broze lichaam,  
redder van wie faalt of valt.  
Zing het uit, laat elk het horen,  
zing het heilige verhaal,  
zeg de wereld: Christus' glorie  
is op aarde neergedaald.*

*3. Jezus roept ons tot de ander,  
zo verschillend als wij zijn,  
ras of huidskleur, rangen, standen -  
Jezus trekt geen scheidingslijn.  
Ga met vrienden en met vreemden,  
ga met mensen, groot en klein,  
ga met zaligen en zoekers,  
die op zoek naar waarheid zijn.*

In verbondenheid groeten wij jullie, namens de kerkenraad,  
ds. Renske Zandstra